

סכום
מאורעות יום
שיטי
טיול לאזור
רמות מנשה.
20/11/98

שלום עמיתים.

סוף כל סוף ישראל חזר, הללויה. השמחה לא נמשכת זמן רב. ההודעה הראשונה של הרוזן המזדקן - החל משבוע הבא גובים כסף בכניסה. המטרה הקדושה, מצלמה דיגיטלית כדי שנוכל להצטלם יפה לאינטרנט (ירושלמי בקש זמן להסתרק), אלוהים יודע מאיפה באים לו הרעיונות הנ"ל. (ניצן?)

לפחות הטיולים חזרו להיות שפויים. אפשר לנסוע וליהנות שלא כמו בטיולים עם הצורר הזה אחי יובל שאצלו אתה רק מתפלל שנספיק להגיע לבית קברות הקרוב בזמן ולא נתפגר סתם באמצע השטח. הועלתה הצעה להכריז עליו דין רודף ובקרוב יבוצע.

הזדמנות - לפני השלולית של נחל תות היה מחיר ה-RAVEN של ירושלמי 12,000 ש"ח ואחרי השלולית ירד ל-10,000. מתוכנן טיול לירדן עם מעבר מים קשה בקרוב, יתכן כי בסופו ירושלמי יחלק את אופניו במתנה (דרך אגב, למי שקונה את האופניים - ירושלמי מוכר בעצם רק את המדבקה הקדמית, את כל היתר הוא מפרק...). מולי מחפש סכין גילוח לחתוך לירושלמי את השפיצים (מולי, אנחנו כבר לא בתנועה וגם אם יש לו שפיצים מפלסטיק זאת לא סיבה להשתולל).

בכל אופן מתוכנן בקרוב טיול ליומיים לנגב (אחרי שנחזור כולנו מחו"ל) וישראל נוסע עם מיכה שגמר להתחבא מן החמסינים וחזר אלינו. המטרה - לסרוק מסלולים בנגב ולחפש שטחי אש או מוקשים שעוד לא היינו בהם. הבעיה, ההקפצות שהן מסובכות, אבל ישראל, מגדולי האומה בנושא ימצא לנו פתרון - NO פחד.

איפה היינו?, הא כן מצלמה דיגיטלית. לניצן יש אחת והוא "ציחק" איתה כל הטיול אבל לא נראה שהיא נשמעה לו, נראה מה יצא - המטרה - שעוללות הטיולים יגיעו ציק צק לאתר כשהם עוד חמים. למי אכפת אם הפרצוף המכוער שלי יופיע באתר מחר או עוד שבוע? לאלוהים פתרונים.

לעניין - הטיול היה סבבה (להוציא את העצירה בבית הגבינות בבת שלמה שאפילו פלוץ הגון אי אפשר להפיק מזה. מולי היה מבואס משהו - אשתו לא בבית והוא יכול להשתולל חופשי עם תזקיקי מסבחה ופתאום מביאים לו את זה. אל דאגה מולי - בכוחות משותפים נעשה גם מהנ"ל נפלאות).

גדעון הביא אחד מחבריו החדשים המתרסקים שהדגים נפילה מגוחכת של טירון ואפילו לא דפק את הראש בסלע. הדבר עורר דאגה בקרב הוותיקים ממצב זה שבו צעירים חסרי מנוח מנסים ליפול ללא הבחנה, כשרון והבנת הצורך של שאר חברי הקבוצה להיות נוכחים במקום וליהנות. בהתייעצות מהירה של מועצת חכמי תורה שלנו הוחלט כי יש לעמוד בפרץ מבעוד מועד ואי אפשר לאפשר אנרכיה כזאת - יש צורך בהדרכה מסודרת והדגמות חיות כדי להבטיח שיופק המקסימום מהארוע.

אי לכך הוחלט על פתיחת קורס נסיוני בשני שלבים בשם "למתהפך הצעיר" לרוכבים חדשים בקבוצה - מתחילים ומתקדמים. מולי יהיה אחראי על ההדגמות באש חיה ולוין על התיאוריה.

- לפי הצעות ראשוניות הוחלט כי החומר יכלול בין היתר ויושם דגש על:
- ההתרסקות הטוטלית כדרך חיים ו /או הפגנת מחאה קיומית.
 - אפקטים קוליים בזמן הנפילה, (יובאו דוגמאות החל משאגת האריה הפצוע (בוגלר בגבעת המורה), צחקוק עדין ומופתע (מולי בדרך נוף הכרמל), קללות ומשפטים מקוריים (דרור - ראית איזו סלטה?) ושוועות כאב מכל קצווי הקשת הפוליטית.
 - שמוש בקליפס כדרך בטוחה להפקת נפילות מוצלחות ורבות נזק.
 - התנגשויות בזוגות כדרך לרכישת חברים חדשים.
 - יהיו גם הרצאות אורח (ארני שיתן סקירה על תעופה בחלל כחלק אינטגרלי מטיולי האופניים וידגים באמצעות עזרים את תעופתו הנועזת בטיול לערד שנעשתה בעזרת חריץ קטן בשביל בלבד וללא כל עזרה סביבתית אחרת).
 - ניצן מתבקש לאתר את הגינגי המתהפך (איך לעזאזל קוראים לו?) ששבר את השיא לקפיצות ראש בטיול הבלתי נשכח מערד לים המלח ולצערנו פרש לפני שהספיק להדגים כפינאלה קפיצה מראש הרכס למישור עמיעז.

ולסיום - מעשה מופלא בידינו שתחילתו מעשה משובה וסופו בכי וקשור לאופניים (הספור מיועד למי שלא היה בטיול לנחל צובא לפני שבועיים). הספור אמיתי ואנו נכונים להישבע על כך בנקיטת חפץ.

ומעשה שהיה כך היה ...

נגיד שיש מישהוא שקורין אותו עקיבא והוא גמר צבא ונסע עם שניים מידידיו לטיול באוסטרליה. שמחים וטובי לב דהרו השלושה ברכב שכור בדרך לחוף המערבי כשלפתע קנגורו מקומי שלא שעה לתמרור שמראה קנגורים רמוסים על הכביש זנק להם ישר לתוך האוטו. הביש גדא הועף למרחק כמה מטרים ולחברים לא נותר אלא לקבוע בצער את מותו .

כאן התפתח וכוח מקומי אם מבשלים אותו במקום, משאירים אותו או לוקחים אותו בעיר הסמוכה לדווח על מותו. הוחלט על האפשרות השלישית והחברה הרימו את הבר מינן שהיה בריא בשר למדי והתחילו לגרור אותו לכוון האוטו. אחד מהשלושה בנוח עליו הרוח, חבש כובע לקנגורו והצטלם חבוק אתו. חברו שראה כי טוב, הלביש לו מעיל וכולם החליפו תנוחות מול המצלמה. אלא מה?, הקנגורו לא מת, רק חטף הלם מהמכה ומרוב טלטולים ופלשים של המצלמה התעורר לחיים והחליט כי במושב ליצים זה הוא לא לוקח חלק. קם על רגליו באחת ונעלם בקפיצות ענק לתוך המדבר כשהוא נושא עמו - כובע, מעיל, ושלושה דרכונים ואשרות כניסה שהיו בכיס המעיל.

נכון להדפסת ידיעה זו, יש קנגורו עצבני שמסתובב לבוש מעיל בחום הנוראי באוסטרליה ומנסה למכור שלושה דרכונים ישראליים בשוק השחור. ראו, הוזהרתם.

אז איפה פה הקשר לאופניים? אז זהו - שאין....

חג שמח

קוף